

Hedel tussen Maas en Waal.....

Melodie: Waar in 't brongroen eikenhout

Ergen tussen Maas en Waal, dit gebied niet vrij,
Nog geen naam, maar wel bewoond, muntjes in de klei,
Want Romeinen bouwden hier villa's aan de Maas:

Refrein:

*Hedel ons vaderhuis, poort der Bomm'lerwaard,
Hedel ons vaderhuis, poort der Bomm'lerwaard,*

't Oord heet later Hedilla, Hatalle soms genoemd;
Over sterke vestingwal klinkt luid strijders roem
En het handwerk wint terrein; zo wordt dit dorp bekend. *Refrein*

Waar 't kasteel haar plaats nu vindt, begon de sterke groei.
Eigen munt werd ingevoerd, handel kwam tot bloei;
Gastenhuis en heerlijkheid, bewoners deelden mee: *Refrein*

Jaren later ommekeer: kasteelheer kwam in nood.
Alle burgers volgden hem, aten toch zijn brood.
Hedel werd gereformeerd, de boel geconfisqueerd. *Refrein*

Handelsgeest en boerderij, schippers van alom,
Wagenmakers waren hier: brachten grote som;
Aardappels en zand en grind: "paard" maakt dorp beroemd: *Refrein*

D' oorlog bracht veel leed en pijn: tocht van hot naar her.
Maanden later toch weer thuis, al kwam men ook van ver.
Bakkerij en Brandweerkar hielp ieder weer op weg: *Refrein*

Maar aan 't einde van die eeuw: dagen zonder stroom.
't Hoge water kwam daarbij: angst voor boze droom.
Kwesties werden opgelost: ieder is gerust: *Refrein*

Samen vieren wij dit feest: twaalfhonderd jaar
Leven in de Bomm'lrwaard, veilig met elkaar.
Daarom eer aan deze plek aan de boord der Maas: *Refrein*

B. van Bronkhorst, 28 juli 2015